



מיפוי ראשוני: וועדות עממיות ותחומי פעילותיהן ביישובים הערביים ובערים מעורבות

07/11/2023

רקע כללי

המיפוי עסק בסוגיית הוועדות העממיות הפעילות ביישובים ערביים ובערים מעורבות. במיפוי השתתפו 53 יישובים. איסוף הנתונים נעשה באמצעות יצירת קשר עם רשויות מקומיות ערביות ונציגים אזרחים ערבים (חברי עירייה או פעילים פוליטיים).

בשנים האחרונות, הוקמו בחלק מהיישובים הערביים "ועדות עממיות" אשר פעילות בתחומים מגוונים, לרבות תחומים פוליטיים, חברתיים, תרבותיים וציבוריים (המיפוי מציג את התחומים אלה). הוועדה העממית היא מסגרת א-מפלגתית שמאגדת פעילים פוליטיים המייצגים את המפלגות הערביות, פעילים חברתיים, צעירים ונבחרי ציבור, כגון חברי מועצות מקומיות. בדרך כלל, ועדות אלו מתאמות את הפעילויות שלהן עם הרשויות המקומיות ונציגי הציבור והמפלגות, עוקבות אחרי נושאי הקרקעות והדיור, יוזמות פעילויות חברתיות ופועלות להעלאת מודעות בתחומים שונים.

המיפוי חתר לבחון את "התשתיות" והיכולות הארגוניות והמשאבים הקיימים ביישובים ערביים ובערים מעורבות במטרה לבדוק את אפשרות "ניצולן" והפעלתן במצבי חירום. חשוב לציין, בהתבסס על נתוני ותוצאות המיפוי, אין ועדות עממיות ביישובים הערביים ובערים המעורבות הפעילות במצבי חירום, אם כי קיימות 26 ועדות עממיות פעילות (23 ועדות עממיות ביישובים ערביים ו-3 ועדות עממיות בערים מעורבות).

וועדות עממיות

תרשים 1: מיפוי וועדות עממיות ביישובים הערביים



במיפוי השתתפו 48 יישובים ערביים (מאזור הצפון, מאזור המשולש, עיירות החוף והנגב). בהתבסס על נתוני המיפוי, ישנן 24 ועדות עממיות ביישובים ערביים, מתוכן 23 פעילות, וב-24 יישובים ערביים אין ועדה עממית בכלל.

תרשים 2: מיפוי ועדות עממיות בערים מעורבות



בנוסף ליישובים הערביים, השתתפו במיפוי חמש ערים מעורבות (לוד, רמלה, תל אביב-יפו, עכו וחיפה). לפי נתוני המיפוי, ישנן 3 ערים מעורבות שיש בהן ועדות עממיות פעילות, ושתי ערים שאין בהן ועדות עממיות.



וועדות עממיות

תרשים 3: תחומי פעילות הוועדות העממיות ביישובים הערביים



מנתוני המיפוי עולה כי התחומים המרכזיים בהן פועלות ועדות עממיות ביישובים ערביים הינם נושא התקשורת עם הרשות המקומית ונושא המעקב אחר נושאים מקומיים הקשורים לעבודה היומיומית של הרשויות המקומיות, בנוסף לניהול קשרים עם מפלגות פוליטיות ויזום פעילויות פוליטיות מקומיות. כמו כן, פועלות רבות בתחום החינוכי והחברתי-קהילתי. כאן חשוב לציין כי הוועדות העממיות אינן פעילות בתחום חירום.

תרשים 4: תחומי פעילות הוועדות העממיות בערים מעורבות



בערים המעורבות פעילותן של הוועדות העממיות מתמקד בניהול הקשר עם הרשות המקומית, בנוסף לפעילות פוליטית, חברתית וקהילתית. ראוי לציין כי בשתי הערים שאין בהן ועדות עממיות, קיימות מספר תנועות פעילות ברמת השכונה או בקרב בני נוער, אך הן אינן ממוסגרות על ידי ועדות עממיות.



סיכום המיפוי

- ישנן 25 ועדות עממיות פעילות בחברה הערבית, מתוכן 23 ועדות ביישובים הערביים, ו-3 ועדות בערים מעורבות (ראה שמות ונתוני היישובים בטבלה המצורפת);
- המיפוי (הטבלה המצורפת) כולל פרטי ראשי הוועדות העממיות במטרה לבנות תשתית ליצירת קשר איתם ובניית תוכנית פעולה לחיזוק והגברת עבודת הוועדות במצבי חירום, בענת הנכחית, ולהתחיל בבניית "תשתיות" מקומיות קבועות לפעולה במצבי חירום בחברה הערבית;
- התחומים העיקריים בהם פועלות הוועדות העממיות הן: קשר עם הרשויות המקומיות (תיאום ומעקב אחרי תוכניות קהילתיות, חברתיות ופוליטיות), קשר ותיאום עם מפלגות פוליטיות, בנוסף ליוזמות חברתיות-קהילתיות;
- הוועדות העממיות אינן פועלות במצבי חירום, ואינן חלק מחדרי המצב המקומיים (הזמניים) שהוקמו ברשויות המקומיות על רקע המלחמה.

בכבוד רב,
מרכז אינג'אז.

